

WANDELEN WOENSDAG



Wandelen

Iedere woensdagavond gaan we wandelen. We wandelen door Apeldoorn. We praten gezellig met elkaar en werken ook nog eens aan de conditie. Iedere week wordt er een andere route gewandeld, waardoor de wandelaars steeds nieuwe plekken van Apeldoorn ontdekken. De route is ongeveer 6 tot 8 kilometer lang.

Praktische informatie

Wanneer: Woensdagavond 19:00 – 21:00 uur vanaf 3 april 2019

Kosten: €1,50 per keer

Locatie: vanaf de Klup (Mariastraat 52).

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je graag een keer meewandelen?

Mail dan naar info@deklupapeldoorn.nl of bel 055-5218613

SAMEN – GEZELLIG – PLEZIER - BEWEGEN



De Klup Apeldoorn
Mariastraat 52-54
7311 HM Apeldoorn
info@deklupapeldoorn.nl
www.deklupapeldoorn.nl

