



Samen met de vrijwilligers van UPS en Ontmoet en Co organiseren wij een

Oktoberfest

Dit gaan wij doen met leuke Duitse schlagermuziek, (alcoholvrij)bier en een vers broodje
braadworst.

Je bent van harte uitgenodigd op **zondag 14 oktober van 14.00 – 16.00**
Voor de verandering is deze editie bij Ontmoet en Co aan de Roggestraat 35 in Apeldoorn*
Zoals je op het kaartje kunt zien zit het pand tegenover het brandweergebouw. Zorg ervoor dat de
taxi naar de Roggestraat 35 gaat en niet naar de Klup.

Het broodje is gratis, de drankjes en de koffie en thee moeten wel betaald worden.

Wij zullen ons best doen om jullie een leuke zondagmiddag te bieden!
Het enige wat jij hoeft te doen is je op te geven via; info@deklupapeldoorn.nl

*

