

Vrijwilliger Handenarbeid

De Handenarbeid zoekt een creatieve vrijwilliger

Wie zijn wij?

De Klup biedt activiteiten en ontmoeting aan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat ga je doen?

Op dinsdagavond gaan we creatief aan de slag bij de Handenarbeid. Er worden allerlei verschillende werkstukken gemaakt van diverse materialen zoals hout, wol, papier, karton, brooddeeg, klei, etc. De deelnemers bepalen zelf wat ze willen doen of maken. Als de deelnemers niet weten wat ze willen maken worden ideeën aangedragen of vereenvoudigd. De vrijwilliger ondersteunt waar nodig.

Op dinsdagavond van 19.00-21.30 uur

Gelijkwaardigheid, gastvrijheid en veiligheid zijn waarden die wij belangrijk vinden.

Wij vragen

- Beschikbaarheid op de dinsdagavond
- Affiniteit met de doelgroep
- Een warm hart
- Creativiteit

Wij bieden

- Voldoening, plezier en lol
- Enthousiaste deelnemers
- Gezelligheid en een creatieve omgeving
- Vrijwilligersverzekering

Reageren?

Stuur een e-mail naar info@deklupapeldoorn.nl, t.a.v. Wilma Hartman onder vermelding van 'Vrijwilliger Handenarbeid'.

