

De HobbyKlup zoekt een betrokken vrijwilliger!

Wie zijn wij?

De Klup is een ontmoetingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Gelijkwaardigheid, gastvrijheid en veiligheid vinden wij belangrijk.

De HobbyKlup

Ieder maandagavond is de HobbyKlup voor bewoners van 's Heeren Loo. Ze drinken koffie/thee en knutselen met gezellige muziek op de achtergrond. Wil je samen met Bea deze groep begeleiden? Dan ben je van harte welkom!



Wanneer

Maandagavond van 18.30 - 20.30 uur.

Wij vragen:

- Affiniteit met mensen met een verstandelijke (meervoudige) beperking
- Beschikbaarheid op de maandagavond van 18.30 - 20.30 uur
- Een vriendelijke houding
- Een warm hart voor onze deelnemers

Wij bieden:

- Een plek in een leuk team vrijwilligers
- Voldoening, plezier en gezelligheid
- Enthousiaste deelnemers
- Een creatieve, leerzame omgeving

Reageren?

Stuur een e-mail naar info@deklupapeldoorn.nl, t.a.v. Wilma Hartman onder vermelding van 'Vrijwilliger HobbyKlup'.