

De JuniorKlup zoekt een enthousiaste vrijwilliger!

Wie zijn wij?

De Klup is een ontmoetingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Gelijkwaardigheid, gastvrijheid en veiligheid vinden wij belangrijk.

De JuniorKlup

De Klup start met een speciaal programma voor kinderen en jongeren uit het Speciaal Onderwijs en het Voorgezet Speciaal Onderwijs. We gaan knutselen, schilderen, koken en doen spelletjes.

Wanneer

Zaterdagmorgen van 10.00 -12.00 u voor kinderen en jongeren met het speciaal en voortgezet onderwijs.

Wij vragen:

- Affiniteit met kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking
- Beschikbaarheid op de zaterdagochtend van 9.30 - 12.15 uur
- Een vriendelijke, maar consequente houding
- Een warm hart voor onze deelnemers
- Pedagogische vaardigheden
- Zowel een leiding gevende als een uitvoerende vrijwilliger

Wij bieden:

- Een plek in een leuk team vrijwilligers
- Voldoening, plezier en gezelligheid
- Enthousiaste deelnemers
- Een creatieve, leerzame omgeving

Reageren?

Stuur een e-mail naar info@deklupapeldoorn.nl, t.a.v. Wilma Hartman onder vermelding van 'Vrijwilliger JuniorKlup'.

