

MeezingKoor Piekobello zoekt een enthousiaste vrijwilliger!

Wie zijn wij?

De Klup is een ontmoetingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Gelijkwaardigheid, gastvrijheid en veiligheid vinden wij belangrijk.

MeezingKoor Piekobello

Iedere woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur zorgen de vrijwilligers van meezingkoor Piekobello ervoor dat de deelnemers een leuke avond hebben in ons Klupgebouw aan de Mariastraat 52 in Apeldoorn. We zoeken 2 vrijwilligers die het leuk vinden om ons te helpen.

Wanneer:

Woensdagavond van 19.00 - 21.30 uur.

Wij vragen:

- Zorgen voor gezelligheid en een luisterend oor bieden
- Helpen bij taxivervoer en zo nodig iemand uit en in de jas helpen
- Koffie en thee schenken en de drankjes in de pauze verzorgen
- Dirigeren bij toerbeurt (als je dat leuk vindt)
- Zaal klaarmaken: tafels, stoelen, microfoon klaarzetten enz.
- Verjaardagskaarten verzorgen
- Alle voorkomende karweitjes doen en gezellig meezingen
- Assisteren en meezingen bij optredens en uitjes (ongeveer 5 per jaar)



Wij bieden:

- Een plek in een leuk team vrijwilligers
- Voldoening, plezier en gezelligheid
- Enthousiaste deelnemers
- Een creatieve, leerzame omgeving
- Ervaring kunnen opdoen met diverse beperkingen

Reageren?

Stuur een e-mail naar info@deklupapeldoorn.nl, t.a.v. Wilma Hartman onder vermelding van 'Vrijwilliger Meezingkoor Piekobello'.