

# De ZondagKlup zoekt een enthousiaste hoofdvrijwilliger!

## Wie zijn wij?

De Klup is een ontmoetingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Gelijkwaardigheid, gastvrijheid en veiligheid vinden wij belangrijk.

## ZondagKlup

1x per maand bieden we een gezellige middag aan op de Klup. Er zijn veel mensen die in het weekend veel thuis zitten. We bieden de mogelijkheid om er even lekker uit te zijn in een gezellige setting.

## Wanneer:

Zondagmiddag 1x per maand van 14.00 - 16.00 uur.

## Wij vragen:

- Affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking
- Beschikbaarheid op de zondagmiddag van 13.30 - 16.30 uur
- Een vriendelijke houding
- Een warm hart voor onze deelnemers
- Pedagogische vaardigheden
- Zowel een leiding gevende als een uitvoerende vrijwilliger

## Wij bieden:

- Een plek in een leuk team vrijwilligers
- Voldoening, plezier en gezelligheid
- Enthousiaste deelnemers
- Een creatieve, leerzame omgeving
- Ervaring kunnen opdoen met diverse beperkingen

## Reageren?

Stuur een e-mail naar [info@deklupapeldoorn.nl](mailto:info@deklupapeldoorn.nl), t.a.v. Wilma Hartman onder vermelding van 'Vrijwilliger ZondagKlup'.

